

*Brengen jullie me weg tot aan de brug
En ga dan niet te vlug terug
Zwaaien jullie me na als ik erover ga
Een heel klein duwtje in de rug
Is alles wat ik nog verlang van jullie
Dank voor jullie liefde en jullie trouw
Ik ga nu gauw want het begin is reeds in zicht
Ik voel de warmte van het licht.*



Yvette BOON

echtgenote van Jean-Claude MICHIELS
mama van Erica

geboren te Nieuwenrode op 26 april 1956
en van ons heengegaan op 17 april 2024.

Wij nodigen u vriendelijk uit om van Yvette afscheid te nemen
in de Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartkerk te Nieuwenrode
op **woensdag 24 april 2024 om 10 uur**.

Laatste groet in de kerk vanaf 9.30 uur.

Na de crematie wordt haar as uitgestrooid op de strooiweide
van de begraafplaats te Nieuwenrode.

Dit melden u met diepe droefheid:

Jean-Claude Michiels

haar echtgenoot

Erica Michiels

haar dochter

Diane en Erik Boon - Sanders
Gerry Sanders

haar zus, schoonbroer en neef

Daniel en Monique Michiels - Blondiaux
Marc en Jocelyne Van Goethem - Michiels
Véronique Michiels †
Pascale Michiels
en hun kinderen en kleinkinderen

haar schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

de families Boon, Michiels, De Wit en Boghmans.

BLOEMEN, NOCH KRANSEN

Rouwbetuiging: Familie Michiels - Boon
p/a Begraffenissen Pauwels, Brusselsesteenweg 38 - 1860 Meise
Condoleren online: www.pauwelsbegravenissen.be