

*De grenzeloze liefde  
die jij hebt uitgestraald,  
wordt nu in eindeloze  
herinnering vertaald.*

# Lydie DE GREEF

weduwe van Jean DE MEUTER

geboren te Meise op 21 januari 1940 en van ons heengegaan  
in het AZ Jan Portaels te Vilvoorde op 11 december 2020.

Dit melden u met diepe droefheid:

Rudi DE MEUTER †,

Eric DE MEUTER,  
Stijn en zijn kinderen Isa en Elise,  
Steven en Anja en hun kinderen Sophia en Alexander,  
Evelien en Wolfgang,

Koen DE MEUTER,  
Jolien,  
Jana,

*haar zonen, klein- en achterkleinkinderen*

haar zus, schoonbroers, schoonzus, neven en nichten,

de families DE GREEF, DE MEUTER, VAN BUGGENHOUT en VAN DEN TROOST.

Met dank aan haar huisartsen Dr. Vereertbrugghen en Dr. Van den Bruel  
en het Wit-Gele Kruis.

Gezien de huidige omstandigheden nemen wij in beperkte kring  
afscheid van Lydie in de parochiekerk van Sint-Brixius-Rode.

Aansluitend volgt de bijzetting in het familiegraf op de begraafplaats van Meise.

*Er is gelegenheid Lydie een laatste groet te brengen in het funerarium Pauwels,  
Brusselsesteenweg 38 te Meise, na telefonische afspraak: 02/269 81 81.*

Rouwadres: Plasstraat 88 - 1860 Meise - Sint-Brixius-Rode  
Condoleren online via [www.pauwelsbegrafenissen.be](http://www.pauwelsbegrafenissen.be)