

*Herinner mij,
maar niet in sombere dagen.
Herinner mij in de stralende zon,
hoe ik was toen ik alles nog kon.*

Mevrouw

Monique Verhoeyen

echtgenote van Adolf Cobbaert †

geboren te Oosterzele op 25 januari 1949
en overleden in het UZ Brussel te Jette op 12 oktober 2020.

Dit melden u met diepe droefheid:

Cindy en Bart Cobbaert - Heymans,
Bart en An Cobbaert - Van Moer,

haar kinderen

Lana en Nima,
Lotte,
Linn,
Finne,
Menno,

haar kleinkinderen

Marleen en Willy Verhoeyen - Lippens,

haar zus en schoonbroer

haar schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten.

Met dank aan iedereen die haar met zorg en een warm hart hebben gesteund.

Gezien de huidige omstandigheden nemen wij afscheid van Monique
in beperkte kring in het crematorium Daelhof te Zemst.

*Er is gelegenheid een laatste groet te brengen aan Monique
in het funerarium Pauwels, Brusselsesteenweg 38 te Meise,
op donderdag 15 oktober 2020 van 19 tot 20 uur.*

BLOEMEN, NOCH KRANSEN.

Rouwadres: Familie Cobbaert
p/a Begrafenissen Pauwels,
Brusselsesteenweg 38 - 1860 Meise
Condoleren online via www.pauwelsbegrafenissen.be