

*Herinner mij,
maar niet in sombere dagen,
herinner mij in de stralende zon,
hoe ik was toen ik nog alles kon.*

Irène DE SMET

weduwe van Rikske DE BRANDT

geboren te Sint-Martens-Lennik op 5 augustus 1928
en overleden in het Erasmusziekenhuis te Anderlecht op 6 april 2020.

Dit melden u met diepe droefheid:

Pieter † en Christine DE SMET - DE BRABANTER,

haar broer en schoonzus

Lydia DE SMET en Jean-Pierre HUYGENS,
Bruno DE SMET en Valerie BRAMS,
Conny DE SMET en John DE SMET,

haar nichten en neven

Michaël VAN BUGGENHOUT en Caroline SCHOENAERS,
Joeri VAN BUGGENHOUT en Antoni JACOBS,
Jeroen DE SMET en Sheila PISSOORT,

haar achterneven en achternichten

Met oprechte dank aan Bruno en Valerie voor hun goede zorgen.

Gezien de huidige omstandigheden, nemen wij in intieme kring afscheid
in het crematorium Daelhof, Erasmuslaan 50 - 1804 Zemst,
op vrijdag 17 april 2020 om 13 uur.

Aansluitend volgt de begraafing in het urnengraf op de begraafplaats van Anderlecht.

Rouwadres: Schutstraat 39 - 1730 Asse (Bekkerzeel)
Condoleren online via www.pauwelsbegrafenissen.be