

'k ben moe, 'k ben moe.
Dat zei je zo vaak.
Nu zijn je ogen toe.
Rust zacht in je eeuwige slaap.



Louis VERHOLEN

“de Witte Bels”

echtgenoot van Norma CLERBOUT

geboren te Nieuwenrode op 6 april 1933
en overleden in het wzc Den Bogaet te Humbeek op 15 november 2019.

Dit melden u met diepe droefheid:

Norma CLERBOUT,

zijn echtgenote

Carina en François VERHOLEN - BRUGMANS,

zijn kinderen

Josée en Frans VERHOLEN - VERDICKT,

Jan † en Jenny VERHOLEN - CNOP,

Lydia en Filip † CLERBOUT - THIELEMANS,

Denise en Roger † CLERBOUT - KEMPENEERS,

en hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen,

zijn zus, schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten

de families VERHOLEN, CLERBOUT, SPINNAEL, BREMS en aanverwanten.

Met dank aan zijn huisarts Dr. De Brabander en de verpleging van Den Bogaet.

Wij nodigen u vriendelijk uit om van Louis afscheid te nemen in de O.L.V. Hemelvaartkerk
te Nieuwenrode op **zaterdag 23 november 2019 om 10 uur.**

Laatste groet in de kerk vanaf 9.30 uur.

Na de crematie wordt zijn urne begraven in het urnengraf op de begraafplaats van Nieuwenrode.

Er is gelegenheid Louis een groet te brengen in het funerarium Pauwels,
Brusselsesteenweg 38 te Meise, op vrijdag 22 november 2019 van 19 tot 20 uur.

BLOEMEN, NOCH KRANSEN.

Rouwadres: Familie Verholen-Clerbout
p/a Begraffenissen Pauwels, Brusselsesteenweg 38 - 1860 Meise
Condoleren online via www.pauwelsbegravenissen.be