

*Wie kan begrijpen hoe je hebt geleden.  
Wie kan voelen wat je hebt doorstaan.  
Rust nu maar uit, je strijd is gestreden.  
Je hebt het ontzettend moedig gedaan.*

## Harry IMPENS

geboren te Aalst op 11 januari 1957  
overleden te Jette op 22 januari 2019

DE UITVAART HEEFT PLAATSGEHAD IN ALLE INTIMITEIT.

*De familie dankt u voor uw bliken van medeleven.*

Je enorme volharding en koppigheid zorgde ervoor dat je niet alleen ons met verstomming sloeg maar ook jouw dokters.

Vechter pur sang, heel je leven lang.

Bon vivant en globetrotter met negen overvolle internationale paspoorten gevuld met levenswijsheid en bestemmingen verspreid over alle continenten.

Enkel Antarctica is niet afgevinkt op je bucketlist.

Een rasechte zakenman met een neus voor business maar uiteindelijk heeft je 'leuke' mie je het pad van de nieuwe man doen bewandelen: privé chauffeur, hygiëne manager, groenten- & tuinexpert, sterrenchef, ...

Dit alles met enorme overtuiging en vol passie

Wat gaan we nu doen... de voorraad Paccheri is op en jij bent op je laatste reis vertrokken.

*Je clan*