

*Herinner mij,
maar niet in sombere dagen,
herinner mij in de stralende zon,
hoe ik was toen ik nog alles kon.*



Maria VAN DEN TROOST

weduwe van Richard VERGAUWEN († 1985)
moeder van Mario VERGAUWEN († 2014)

geboren te Nieuwerkerken-Waas op 13 maart 1934 en van ons heengegaan
in het woonzorgcentrum Gildentuyn te Malderen op 12 november 2018.

Dit melden u met diepe droefheid:

Jean VAN HORENBEECK,

haar levensgezel

Iris VERGAUWEN,
Ida VERGAUWEN en James VANDROOGENBROECK,
Owen,

haar kleinkinderen en achterkleinkind

haar broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten,

de families Van den Troost, Vergauwen, Van Gysel, Laureys en aanverwanten.

Met dank aan haar familie, het personeel van wzc Gildentuyn
en in het bijzonder Jean en Greta voor de goede zorgen.

Wij nodigen u vriendelijk uit om van Maria afscheid te nemen
in de Sint-Elooikapel, Nieuwelaan 178 te Meise,
op **vrijdag 16 november 2018 om 10 uur**.

Aansluitend volgt de bijzetting in het familiegraf op de begraafplaats van Meise.

Rouwadres: Bruinborrelaan 18 - 1860 Meise
Condoleren online via www.pauwelsbegrafenissen.be